

Till kommunstyrelsen Orsa kommun

## Slå vakt om de sista skyddsvärda skogarna i Orsa

Vision Orsa 2050 som kommunen driver måste skyndsamt lansera en fungerande strategi som slår vakt om de sista skyddsvärda skogarna i Orsa.

Många i Orsa protesterar glädjande nog mot massutbyggnad av vindkraft. Även Naturskyddsföreningen i Orsa säger nej till vindkraftverk om de ligger vid reservat och gammelskogar som Gällsjöberget-Jordikamäki. Men hur många vindkraftsmotståndare ser och förstår att dagens skogsbruk också omvandlar markerna till ett utarmat industrilandskap.

Hur kan så många i Orsa blunda för denna nästan totala industrialisering av vårt gemensamma skogslandskap och även oblygt kalla det vildmark?

Enligt Vision Orsa 2050 *"finns ett unikt centrum för upplevelser utomhus och här finns den orörda vildmarken och tystnaden"*. I Orsa tar vi hand om *"vår miljö och vår natur"*.

Vi har redan idag ett skogslandskap som domineras av unga virkesåkrar av gran eller tall i raka rader, genomkorsade av skogsbilvägar. **År 2050 kommer Orsa inte att ha några gamla naturskogar kvar**, förutom de som skyddats som naturreservat (idag ca 4%) eller som undantas av en och annan markägare.

**Orsa kommer inte att vara ett unikt centrum för upplevelser utomhus 2050.** Orsaken är helt enkelt skogsbrukets rovdrift med kalhyggen, radikal markberedning och plantager, en omvandling från naturlandskap till industrilandskap. Sådana marker kommer inte att locka vare sig orsabor eller turister.

Dessa skogliga industrilandskap är ett allvarligt hot mot växter, djur, svampar, ekosystem och klimat. Kalhyggen är det enskilt största hotet mot mångfalden i Sverige och drabbar flest antal rödlistade arter.

Kommunen måste på allvar och genast påbörja arbetet med att se till att mer naturskog/kontinuitetsskog/skyddsvärd skog skyddas. Eller åtminstone att sådan skog tills vidare inte avverkas i hopp om att riksdagspolitikerna ska prioritera högre anslag för skydd av skog.

I Orsa finns högst ett halvdussin något större intakta naturlandskap med skog och myr kvar som är opåverkade av kalhyggen och skogsbilvägar. Dessa måste skyddas. Orsa kommun måste arbeta mer aktivt för detta.

2021 ser vi hur BillerudKorsnäs ska avverka skogsmyrmosaikens vid Äggfloten, hur det ska avverkas svämskog precis intill Unnån trots höga naturvärden och hur det planeras för avverkning vid Gällsjöberget, och därintill en stor vindkraftspark på besparingens mark.

Allt detta strider mot Miljömålet Levande skogar och EU:s och FN:s mål att bevara världens skogar och den biologiska mångfald vi alla till syvende och sist är beroende av.

*Skogsstyrelsen* kontrollerar inte ens avverkningsanmälningar av skyddsvärda områden och protesterar nästan aldrig mot fortsatt exploatering, trots att myndigheten är ansvarig för miljömålet Levande skogar.

*Länsstyrelsen* svarar nästan alltid att den inte har pengar att skydda skog i dagsläget, med påföljd att markägaren avverkar.

*Orsa kommun* har en passiv hållning när det gäller skydd av våra sista skyddsvärda skogar. Leksand och Gagnef har 16 kommunala reservat vardera. De ligger i tio i topp i Sverige.

Även om vi skyddar alla skyddsvärda naturskogar som är kvar i Orsa finns det mycket gott om plats kvar för skogsbruket.

Orsa kommun måste ta helhetsgreppet med en strategi som syftar till att skapa en miljövänlig kommun där bevarande av ekosystem och biologisk mångfald i skogen är grunden i visionen. En vision till nytta för klimatet och våra barnbarn, det vill säga för både människa och miljö. Det är det minsta man kan kräva av Vision Orsa 2050.

Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Orsa 13 juli 2021